



Zin in Leven !

Hebt u ook weleens behoefte om met anderen te delen wat je meemaakt in je leven? Dat die ander dan ook echt met aandacht naar jou luistert? Omdat misschien jouw leven zo anders verlopen is als je verwacht had, of dat er tegenslag op je pad is gekomen.

Dan ben je op het goede adres. Tijdens 3 bijeenkomsten (thema's: o.a. Vriendschap, Rust en Compassie) bieden wij een plaats van ontmoeting, van delen en (h)erkennen wat je bezig houdt. Daar kan aan de orde komen wat jij je misschien afvraagt, of je krijgt nieuwe ideeën over hoe je met bepaalde dingen om kunt gaan. Tijdens zo'n ontmoeting kun je vragen en twijfels, hobbels en vreugde delen met anderen. Je kunt een luisterend oor vinden maar mag ook een luisterend oor zijn. Je hoort andere ervaringen en vindt nieuwe ideeën en handvatten.

Spreekt dit je aan? En ben je in staat om met een open mind te luisteren, voel je dan welkom.

Organisatie wordt gedaan door : Annechien Oldersma en Maria Boersma, beide geestelijk verzorgers thuis

Locatie: Ontmoet: Wilhelminastraat 1A, 2661ET, Bergschenhoek

Data en tijd: **22 Maart – 12 April - 17 Mei** : 11-13 uur

Info en opgave: Maria Boersma: mariaboersma6@gmail.com

Tel: 0686868596